



Finansieret af  
Den Europæiske Union

## Min Erasmus+ oplevelse

Navn	Nana Freja Keller
Sted (by og land) + skolens navn	Skanderborg, Danmark, Skanderborg gymnasie

- Hvorfor valgte jeg at tage på sprogudveksling i udlandet - hvad ville jeg gerne opnå?

Jeg har studeret fransk siden 5. klasse, men har aldrig været i Frankrig før. Jeg havde derfor et stort ønske om både at komme dertil for at opleve kulturen, men også for at få mit franske sprog i brug på en anden måde, end hvad vi gør i undervisningen.

- Hvad har jeg lært, og hvad overraskede mig?

Jeg har lært at kunne følge med i samtaler på fransk. Derudover har jeg lært en masse om det franske skolesystem, hvilket også var på den front, at jeg blev mest overrasket. Deres skolesystem er markant anderledes end vores, det er hårdt, lang og utrolig udmattende for både lærer og elever. Men i og med, at dagene var forholdsvis lange lærte jeg jo en masse, og var omkring unge franskmænd stort set hele dagen. En anden ting, der overraskede mig, var franskmændenes åbenhed. Jeg tror ikke der var én, som ikke var over nysgerrigt at hilse på os, hvilket er tildeles anderledes end hvad man ser i Danmark.

- Hvad har været en særlig god oplevelse?

I sig selv har det jo været hele turen at opleve kulturen og møde nogle nye mennesker. Men jeg vil sige, at den dag jeg hyggede mig allermost, var den sidste dag, hvor vi alle besøgte Iris og Daniel. Det var kanonhyggeligt og det var der man kunne mærke hvor god kemi, der var mellem os alle 8. Den eftermiddag klædte os også supergodt på til hjemturen, hvor vi kørte igennem bjergene til Marseille, alle 8.

Tre billeder fra mit Erasmus+ ophold



Finansieret af  
Den Europæiske Union

