



Finansieret af
Den Europæiske Union

Min Erasmus+ oplevelse

Navn	Jesper Moldaschl
Fag	Tysk
Sted (by og land)	Bernoulli Gymnasium, Wien
Partnerskoles /kursusudbyders navn og adresse	Bernoullistraße 3, 1220 Wien, Østrig

- **Hvorfor valgte jeg at tage på jobshadowing/kursus i udlandet - hvad ville jeg gerne opnå?**

Jeg var særligt interesseret i tysksprogsundervisningen og at observere, hvilken progression der arbejdedes med mellem de forskellige klassetrin fra 5. klasse til 3.g.

Derudover ville jeg gerne opleve dels en anderledes skoleform (5 klasse til og med 3.g) dels en skole, hvor der arbejdes meget med den internationale profil.

- **Hvad har jeg lært, og hvad overraskede mig?**

Jeg lærte, at der var meget stor forskel i rammerne for undervisningen i forhold til mit hjemlige gymnasium. Både når det gælder de fysiske omgivelser, indretning af klasselokaler og graden af digitalisering. Det overraskede mig således meget, at stort set al undervisningen foregik analogt med tavle og kridt og faste bordopstillinger i lange rækker.

- **Hvad har været en særlig god oplevelse?**

Hvad der i første omgang krævede en god portion tilvænning, viste sig også at være den største positive overraskelse: At alle timer starter med at eleverne ved lærerens ankomst rejser sig, hvorefter lærer og elever hilser på hinanden. Derefter sætter alle sig ned og undervisningen tager sin begyndelse. Dette forekom ved første syn en anelse autoritært og gammeldags, men efter et par dage og efter nogle snakke med eleverne blev det tydeligt, at der mere var tale om en fælles rituel opstart på timen, hvorigennem der blev



Finansieret af
Den Europæiske Union

vist gensidig respekt for hinanden (lærer og elever) og for den undervisning, der skulle til at begynde.

Derudover var det spændende at dykke ned i de mange kulturelle tilbud, som Wien er berømt for fx:

Det imponerende Naturhistoriske Museum med den berømte ”Venus fra Willendorf”

Kaffe- og kagekulturens historie, der netop er tæt forbundet med Wien og stadig lever i bedste velgående i byens mange gamle og velbevarede caféer.

Tre billeder fra mit Erasmus+ ophold:



1. Naturhistorisches Museum



3. Venus von Willendorf – en over 29.000 år gammel kvinde, der holder sig godt.



2. Analogt klasselokale med kridt- og opslagstavle