

Lokale gymnasieelever gæstede Indien

3. marts 2015, Galten og omegns Folkeblad, Sektion 1, Side 14, MICHELLE SCHACHT michelle@galtenfolkeblad.dk..., 927 ord, Id: e4e435e6

Som noget nyt har Skanderborg Gymnasium fået opbygget en kontakt til en privatskole i Delhi i Nordindien.

23 spændte elever fra 2c -og to lærere -var de første til at besøge den nye partnerskole i otte dage.

17-årige Pernille Nissen fra Galten var en af de heldige elever, som skulle med på udvekslingsrejsen til den indiske hovedstad Delhi.

»Det var helt fantastisk. En oplevelse for livet. Det var bare spændende at opleve en så anderledes kultur end vores egen,« fastslår Pernille.

Indlogeret privat hos indiske familier

Pernille blev, ligesom alle de andre elever, indkvarteret hos hver sin indiske familie.

Eleverne de skulle følge, går på den bedste privatskole i Delhi og familierne de boede hos er velhavende familier.

»Jeg blev taget imod med en gæstfrihed jeg aldrig har oplevet før. Jeg nåede knap nok ind over dørtærskelen før jeg fik en prik i panden, fik overrakt en skål med en slags sød grød og en blomsterkrans omkring halsen.

Det var deres måde at byde mig velkommen på,« fortæller Pernille.

Turde ikke spise frugten Pernille delte værelse med pigen hun fulgte. Men havde eget toilet og bad, så hun kunne få lidt privatliv.

»De bruger ikke toiletpapir.

De har et " skyllesystem" i stedet for,« griner Pernille.

Det var bare en af de mange udfordringer hun stod overfor i den uge hun var af sted. Men alt blevet taget imod med oprejst pande og stor nysgerrighed.

»Jeg var jo helt alene. jeg havde ikke lige min mor jeg kunne spørge eller min lærer. Så jeg måtte jo finde ud af tingene selv.

Og det gik faktisk fint,« forklarer hun og nævner et frugtfad der blev serveret for hende, men de var blevet informeret hjemmefra om, at de ikke måtte spise ting der var skyllet i vand fra hanen.

»Jeg prøvede høfligt at fortælle dem, at jeg ikke måtte spise det på grund af bakterier.

Men der havde de været mig i forkøbet for alting var skyllet i vand fra flasker, så jeg ikke skulle få deres bakterier,« fortæller Pernille og fortsætter: »De havde tænkt på det hele.

Alt vand til mig blev kogt, eller også kunne jeg få vand på flaske som de også havde købt fordi jeg kom.«.

Undervisning og sightseeing

Dagene gik med at deltage i undervisning som var blevet tilrettelagt netop til dem. De fik bl. a. undervisning i indisk dans, madlavning og yoga.

Om eftermiddagen tog de ud på sightseeing, hvor de så mange af Indiens smukke serværdigheder.

Nogle af de indiske familier havde også planlagt ture, hvor de var flere familier samlet.

»Det var meget rart at være sammen med dem fra klassen indimellem. Der skete så meget og der var så mange indtryk, så det var rart at kunne dele det med vennerne,« konstaterer Pernille.

»Vi var også på en heldagstur til byen Jaipur. Det var godt at komme ud af storbyen og se et andet **Indien**. Vi så små landsbyer, masse af boder langs vejene, kameler der slæbte på mange ting og aber i massevis,« fortæller hun begejstret.

Fattige bor side om side med de rige

»Det er et meget kontrastfyldt land. Fattige bor side om side med de rige. Jeg så indere der stod og tændte bål i rendestenen af affald og lige ved siden af, var der en stor flot bygning, som nærmest lignede et palads.

« Pernille vidste ikke hvad hun skulle forvente, inden de tog afsted. Men fattigdom var en af de ting hun var sikker på, landet var præget af.

»Jeg troede nok det ville være værre, men måske så jeg det bare ikke. Der var da små børn der tiggede og en lille pige bankede også på min bilrude, hvor vi holdt i et kryds, for at tigge om mad,« forklarer hun.

»Men der skete bare så meget hele tiden og Delhi er en by hvor der er gang i den hele tiden. Så det var helt overvældende.

« Inderne kommer til Danmark i sensommeren Sidst i august skal inderne så på besøg hos den danske gymnasieklasse.

»Vi har ikke planlagt noget endnu som sådan, men jeg har da gjort mig nogle tanker.

Jeg synes bare ikke der lige er så meget at vise, som er spændende for en inder. I lille bitte Galten sker der jo ikke alverden,« griner hun, men glæder sig til at se hendes nye ven igen.

»Hendes forældre synes det er dyrt at rejse herop, men de synes også det er spændende og interessant og ved at datteren får meget ud af at se og lære noget om vores kultur i Danmark,« siger Pernille.

Inviteret til indisk bryllup

»Det har været en helt fantastisk rejse. Jeg har oplevet rigtig meget, men har også fundet ud af nogle ting om mig selv,« fortæller Pernille glad.

»Jeg har lært mere om mine egne grænser og at jeg kan mere end jeg troede. Jeg er generelt meget nysgerrig af natur og finder andre kulturer interessante,« forklarer hun og tilføjer at hun fortsat kommunikerer med familien efter hun er kommet hjem igen.

»Jeg er endda blevet inviteret til familiens søns bryllup. Han har ikke friet til sin kæreste endnu, men hvem ved, måske det er muligt for mig at komme dertil på det tidspunkt brylluppet skal stå,« smiler Pernille og sammenfatter: »Jeg er i hvert fald ikke færdig med **Indien** endnu. Det er et land med så meget at byde på og jeg har kun set en brøkdel af det.«.

»Det er et meget kontrastfyldt land.

Fattige bor side om side med de rige.

Jeg så inderne der stod og tændte bål i rendestenen af affald og lige ved siden af, var der en stor flot bygning, som nærmest lignede et palads.« Pernille Nissen, gymnasieelev, Galten.

- Pernille læser H. C. Andersen for nogle børn fra de mindre klasser, på privatskolen i Delhi.
- Der blev også tid til en tur på elefantryk. Her er det Laura Sparre og Kirstine Svansø fra klassen, på vej op mod Amer Fort ved Jaipur.

- 2 c fra Skanderborg Gymnasium foran Humayuns grav (den 2. mongulske kejser)
-

Alt materiale i Infomedia er ophavsretligt beskyttet.

Kunden må ikke sælge, videregive, distribuere, gengive eller mangfoldiggøre materiale fra Infomedia uden særlig og skriftlig aftale med Infomedia. Overført (downloadet) materiale skal slettes efter anvendelsen og må ikke indlægges i informations-genfindingsystemer, som for eksempel elektroniske postsystemer, databaser, fælles netværk eller lignende.

Videreformidling

Kunden må foretage videreformidling (ved videreformidling forstås kopiering, distribution via elektronisk post, tilrådighedsstillelse i databaser, på netværk eller lignende) af modtagne overskrift- og indledningsformater inden for kundens egen virksomhed. Al anden videreformidling af materiale fra Infomedia skal aftales skriftligt med Infomedia.